

## **Week 4. De Hemel op Aarde: Thuis!**

### **Opdrachten om het adventsproject ook thuis te beleven.**

Met de stukjes in dit boekje kun je ook thuis als gezin verder gaan met het adventsproject 'De Hemel op Aarde'. De vierde week gaan we het hebben over.. Jezus.

Deze week gingen we naar het feest van de engelen. Op het feest lieten we aan elkaar de foto's zien die we hadden gemaakt op aarde. Ook was er een speurtocht en werd er een verhaal verteld over de allereerste cadeau uit de Hemel. Op de allereerste Advent gaf God ook een cadeau vanuit de hemel aan de aarde. Dat cadeau was zijn eigen zoon, Jezus. In het allerlaatste thuisboekje van dit project gaan we dat cadeau eigenlijk een beetje uitpakken. Want wat betekent het eigenlijk voor ons dat God zijn eigen zoon Jezus aan de aarde gaf?

Ook deze week mag je elke dag een sleutel inkleuren bij het stukje dat je die dag hebt gelezen. Als je alle vijf sleutels van de week hebt ingekleurd, wordt de vijf sloten naar de opdracht. Als het is gelukt krijg je toegang tot een youtube-afspeellijst met allemaal liedjes die bij het adventsproject passen. Zo kan je het project nog één keer beleven.

Veel plezier en een fijne week!

Groetjes, Melanie

P.S. Als je foto's wilt zien van het project deze week, kun je kijken op [www.facebook.com/jeugd.gereformeerdekerkzwarteboek](http://www.facebook.com/jeugd.gereformeerdekerkzwarteboek)

Week 4:  
Jezus

## Dag 1. Het koninkrijk van de Hemel.

Vorige week hadden we het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar hoe lang moeten we daar nog op wachten? Misschien nog wel heel lang... Gelukkig bracht Jezus met zijn leven NU al een klein stukje van de hemel op de aarde. Hij wilde een nieuw koninkrijk stichten met een nieuwe koning. Weet je wie die koning is? Jezus!

In de Bijbel in Gewone Taal noemen ze het koninkrijk 'Gods Nieuwe Wereld'. In andere vertalingen geven ze het de naam 'Het koninkrijk van God' of een naam die wel heel mooi bij ons project past: 'Het koninkrijk van de Hemel'. Die laatste naam gaan we daarom in onze stukjes gebruiken.

Maar WAT is een koninkrijk eigenlijk? Een koninkrijk is het rijk van een koning. In dit geval is de koning Jezus, maar waar is zijn land? Is het naast Zweden of boven België? Ligt het in Zuid-Amerika of in Antarctica? Nee. Het ligt niet op één plek. Het land van Jezus heeft geen grenzen, je kunt het over de hele wereld vinden. Het koninkrijk vind je namelijk niet op een plaats, maar in mensen. Telkens als er weer iemand bij het Koninkrijk van de Hemel wil horen, komt er weer een beetje meer hemel op aarde.

**Mattheus 17:20b-21.** *Jezus antwoordde: 'Je kunt niet zeggen wanneer de nieuwe wereld precies komt. <sup>21</sup>En je kunt ook niet zeggen: 'Kijk, hier is de nieuwe wereld!' of 'Kijk, daar!' Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken.'*

Welke mensen kunnen er bij het Koninkrijk van de Hemel horen? Nou, iedereen! Het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe oud je bent of wie je vader en moeder zijn. Echt iedereen mag erbij horen. Als jij net als Jezus graag wilt dat er meer Hemel op Aarde komt; als jij van Jezus wilt leren hoe je meer Hemel op aarde kunt brengen en als je dat dan ook echt proberen in je leven, dan hoor je er al bij. Wil jij dat? Nou, dan mag ik je feliciteren. Je bent nu niet meer inwoner van Nederland, maar ook inwoner van een nieuw land. Een land dat overal op de wereld in mensen te vinden is, een land dat steeds groter groeit tot het de hele wereld vult, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Jij hoort nu bij het Koninkrijk van de Hemel.

De komende week gaan we nadenken over wat het betekent om inwoner van dit bijzondere koninkrijk te zijn. Misschien kun je vandaag wel een eigen paspoort maken voor het nieuwe land waar jij bij hoort. Pak je eigen Nederlandse paspoort of die van je ouders er ter inspiratie bij en ontwerp een tweede paspoort. Jouw eigen paspoort voor het Koninkrijk van de Hemel. Succes en tot morgen! ☺



## Dag 2. Koning Jezus.

Als inwoners van het Koninkrijk van de Hemel willen we natuurlijk zo veel mogelijk over dat koninkrijk leren. Laten we daarom vandaag eerst maar eens naar onze koning kijken: Koning Jezus. Net zoals de nieuwe toekomst overal in de Bijbel wordt voorspeld, wordt ook zijn geboorte op veel plekken genoemd in de Bijbel. Kijk. Dit zegt de profeet Jesaja bijvoorbeeld over hem in hoofdstuk 9 van zijn boek, ruim 700 jaar voordat Jezus werd geboren (NBV vertaling):

*<sup>5</sup>Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.*



Misschien ken je de tekst al wel van het een bekend kerstliedje. 🎵 ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen 🎵. Jesaja noemt Jezus in deze tekst een Vredevorst. Vorst is een ander woord voor koning. Jezus is de Koning van de Vrede. Zo’n belangrijke koning wordt natuurlijk geboren in een paleis met veel bedienden, een mooi hemelbed en een belangrijke vader en moeder.. toch? Of is er iets anders aan de hand?

In het Kerstverhaal zet God alles wat mensen van de beloofde koning verwachten op zijn kop. Jezus wordt niet in een paleis geboren, maar in een stal. Zoals één van de engelen in ons kerstoneelstuk telkens roept: ‘Briljant, dat verwachten ze nooit!

Dat leert ons meteen de eerste regel in het Koninkrijk van de Hemel. Onze koning geeft zelf het voorbeeld. Het gaat er in zijn Koninkrijk niet om dat je de belangrijkste, de sterkste of de machtigste bent. Jezus laat in zijn leven zien: Juist iemand die zich klein durft te maken wordt in zijn Koninkrijk groot.

Zoek op google naar ‘Verhalen uit de Schatkist, voeten wassen’ en kijk naar het verhaal. Het filmpje is vooral gericht op de onderbouw, maar stiekem ook best leuk om te kijken voor de bovenbouw en volwassenen. Het legt in ieder geval goed uit wat Jezus bedoelt!

Tot morgen 😊



### Dag 3. De wereld op zijn kop.

Met onze missies op aarde lieten we de hemel de aarde raken en we merkten: dan staat de wereld op zijn kop, dat betekent: 'Alles wordt dan anders!' Mensen die verdrietig zijn werden tijdens onze missies blij, mensen die eenzaam zijn kregen door ons cadeau uit de hemel weer liefde, mensen die ziek zijn werden beter of werden getroost, waar oorlog is kwam vrede en waar honger was komt eten. Het Koninkrijk van de Hemel werkt eigenlijk net als de missies die we als engelen hebben gedaan. Het Koninkrijk brengt een stukje hemel op aarde en zet daarmee de wereld op zijn kop. Gisteren lazen we al dat Koning Jezus zich zo klein maakte als een pasgeboren baby'tje in een stal. Maar de wereld wordt nog verder op zijn kop gezet door Jezus. Mensen die de wereld klein vindt, maakt hij juist groot.

Dat zie je al in het Kerstverhaal:

- Jezus vader en moeder zijn geen koningen, maar twee heel gewone mensen uit een klein dorpje. Jozef en Maria.
- De eerste bezoekers zijn geen belangrijke mensen, maar arme herders.
- De andere mensen die op visite komen zijn geen mensen uit Israël, maar buitenlanders uit een land in het oosten, ver van Bethlehem vandaan.

Ook in zijn leven gaat Jezus juist op zoek naar de mensen die de wereld niet zo belangrijk vindt. Onder zijn vrienden zijn doodgewone vissers, prostituees, oplichters, zieken en bedelaars. Wat zijn mensen die de wereld nu niet belangrijk vindt of waar de wereld misschien zelfs wel op neer kijkt? Wat zijn de mensen die het op dit moment moeilijk hebben in onze wereld? Schrijf in het vakje hieronder zoveel mogelijk mensen of groepen mensen op:

Bij wie zou Jezus in deze tijd op bezoek gaan denk jij?



Bid voor de mensen die je hebt opgeschreven. Als je dat doet, bouw je ook aan een stukje Hemel op Aarde. Het Koninkrijk van de Hemel groeit! Eindig je gebed met het Onze Vader. Daar komt het Koninkrijk ook in langs. Luister maar eens goed.

Tot morgen!

## Dag 4. Bouwen aan het Koninkrijk.

(Nodig bak met lego, duplo of andere blokjes en eventueel een bouwplaat)

Het Koninkrijk van de Hemel lijkt eigenlijk een beetje op een huis, dat steeds groter wordt gebouwd. Je bouwt aan het Koninkrijk van de Hemel door te doen wat Jezus zegt. Op zo'n moment breng je de Hemel een beetje dichterbij op Aarde.

Pak de duplo/lego/blokken erbij. Bedenk in zeven minuten zoveel mogelijk manieren om te bouwen aan het Koninkrijk van de Hemel. Elke keer als er een nieuw idee hardop wordt gezegd, mag er een blokje bij jullie bouwwerk. Laat ook iemand meeschrijven op een blad. Zo kunnen jullie de ideeën later nakijken en kun je controleren of je geen dubbele ideeën gebruikt. Hoe hoog en groot wordt jullie bouwwerk?

Als je even niets meer weet denk dan eens aan welke cadeaus jullie als engelen hebben gegeven tijdens de missies. Kunnen die ideeën er ook bij? Of lees een idee van Jezus hieronder uit de Bergrede (Mattheus 5-7) en bedenk dan: hoe zou ik dat kunnen doen, gewoon morgen op school of op het werk? Zo krijg je nog meer voorbeelden. Hoeveel kunnen jullie er bedenken in tien minuten? Vanaf vier personen, kun je er een wedstrijdje van maken in twee teams. Wie bedenkt de meeste voorbeelden en heeft de hoogste toren? 😊 En hoeveel zijn het er samen? Deel ze daarna met elkaar.

Heb lief ♥ God, jezelf, de mensen om je heen, zelfs je vijanden.

Wees eerlijk. Houd je aan je wat je beloofd. Laat je ja een ja zijn en je nee een nee, ook als dat moeilijk is.

Denk en zeg geen nare dingen over andere mensen. Zoek het goede in de ander.

Bid & Dank. Geef je zorgen aan God. Vraag hem alles wat je nodig hebt en vertel hem wat je moeilijk vindt.

Wees een vreedstichter. Maak ruzies goed en blijf niet te lang kwaad. God vergeeft jou ook als je iets verkeerd doet.

Kijk goed naar wat er om je heen gebeurt en kies het goede. Aan de vruchten herken je de boom.

Waar je schat is, zal je hart zijn. Denk na over wat jij belangrijk vindt en hoe je wilt leven.

Probeer steeds meer over God te leren. Leer Jezus ook kennen door te doen wat Hij zegt. probeer het gewoon maar eens. Hij gaat met je mee.

Durf anders te zijn dan de anderen. Kies niet altijd de weg die iedereen neemt en durf soms voor een moeilijke weg te kiezen. Geef de wereld smaak en wees zo het zout van de aarde. 😊

Zet de wereld op zijn kop. Verstop jezelf niet, maar laat je lichtje schijnen voor de wereld. Doe goed!



## Dag 5. Steentje voor steentje.

We hebben deze week geleerd dat wij ook mogen bouwen aan het koninkrijk van de Hemel. Wij mogen samen met Jezus al een stukje van de hemel dichterbij brengen. We kunnen daar natuurlijk lang over praten, maar uiteindelijk gaat het er om dat je het gaat doen. Jezus vertelt daar ook veel gelijkenissen over, let maar eens op als we straks weer naar Pasen gaan en de verhalen over Jezus weer langskomen (over de meisjes van de bruiloft, over de zaaier, over het huis op de rots, over de talenten enzovoort). Vandaag of morgen (als je dit 's avonds doet) gaan we het daarom gewoon eens proberen. We gaan de woorden van Jezus doen. Hoe ga jij vandaag of morgen proberen om de hemel dichterbij te brengen? Bedenk allemaal een plannetje en help elkaar als iemand niets weet te bedenken.

Je kunt bijvoorbeeld:

- Eens spelen met iemand waarmee je normaal niet zo snel zou afspreken.
- Een brief schrijven aan iemand in de gevangenis (zie website amnesty) of aan een sponsorkindje.
- Iemand vergeven of een ruzie goedmaken.
- Iemand uitnodigen voor het kinderkerstfeest van volgende week.
- Iets liefs doen voor iemand uit je familie, iemand van je vrienden of misschien zelfs voor iemand die je normaal niet zo aardig vindt.
- Een heitje voor een karweitje doen voor een goed doel.
- Op bezoek gaan bij iemand die ziek of oud is.
- Opschrijven voor wie je allemaal zou willen bidden en het daarna doen.
- Of misschien iets heel anders... Je kunt ook op de lijst kijken die jullie gisteren hebben gemaakt.

Vertel aan elkaar over jullie plannetjes. Schrijf op wat je gaat doen (of laat het opschrijven/maak een tekeningetje) en stop een briefje op een plek waar je het vandaag of morgen vindt. Zo kan je het niet vergeten.

Misschien vind je het wel een beetje spannend, maar dan mag je weten dat je niet alleen hoeft te doen, want Jezus zegt net voordat hij terug gaat naar de hemel: *Vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.* (Matt 28:20). Goed om te weten!

Morgen de allerlaatste dag!



## Dag 6. De allerlaatste dag.



Alle vijf de sloten geopend? Deze keer niet echt een puzzel, maar iets anders ☺ Een manier om nog één keer terug te kijken op het hele project. Maak buddy's en praat met je buddy, in tweetallen, na over het project. Wat vond je het allerleukste? Wat heb je geleerd wat je nog nooit eerder had gehoord? En wat wil je zeker weten niet meer vergeten? (Je ouders kunnen ook gewoon meedoen met dingen die ze het leukste vonden van de thuisboekjes!)

Afgelopen week maakten we bij het project in kleine groepjes een feestelijke engelenyell. Het volgende youtube filmpje doet daar wel een beetje aan denken, zoek naar: "Personalized Handshakes, Barry White jr" . In het filmpje heeft de meester wel een heel bijzondere manier om de kinderen van zijn groep te begroeten. Bedenk samen met je buddy een eigen '*Personalized handshake*'

Zeg daarna om de beurt in één zin wat je het leukste of interessantste vond van het project. Daarna doet iedereen hun 'handshake'. Telkens als weer iemand zijn of haar zin heeft gezegd doen jullie de handshakes iets sneller. Als de allerlaatste zijn zin heeft gezegd maken jullie er een feestje van. Doe de allersnelste handshake ooit, drie keer achter elkaar en eindig met een triomfantelijke high five.

Dat is het eindsignaal. Gefeliciteerd! Applausje voor jullie zelf. Jullie hebben het hele Hemel op Aarde project gehaald!

Deze keer krijgen jullie geen hint voor wat we volgende week gaan doen, maar een muzikale beloning. Zoek verder via youtube naar de volgende afspeellijst: 'Adventsproject de Hemel op Aarde'. Het is belangrijk dat je alle woorden intypt, anders kom je er niet. Je komt nu bij een lijst vol liedjes die speciaal gemaakt is bij het project. Er zitten liedjes voor de onderbouw én voor de bovenbouw bij en als je goed luistert komt het hele project nog een keer langs.

'Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuw Jaar!'  
Groetjes, van het hele kindernevendienst-team!

