

T'huistijd!

Week 3: Wijsheid

Deze week moest Papa Pjotr een moeilijke keuze maken en jullie hebben hem daarbij geholpen! Daarvoor heb je wijsheid nodig. Wijsheid lijkt een beetje op het woord 'slim', maar het is toch anders. Als je slim bent kun je bijvoorbeeld heel goed rekensommen oplossen, maar als je wijs bent gaat het over andere dingen. Als je wijs bent weet je veel over weet hoe je een goed kunt leven met God en met de mensen om je heen. Dat is het belangrijkste wat er is, nog veel belangrijker dan rekensommen ;)! De tekst van deze week komt uit een wijsheid-boek uit de Bijbel, Spreuken (Bijbel in Gewone taal):

Spreuken 2:4 Zoek naar Wijsheid alsof je een kostbare schat zoekt en blijf altijd zoeken!

Lukt het jou deze week om de tekst uit je hoofd te leren? Als het lukt staat er weer een tip klaar voor het adventsproject van volgende week.

Dag 1. KUK: Maak een kijkplekje.

Maak vandaag een schateiland van je kijkplekje en zet het kaarsje of het kerstlichtje en de weektekst er ook bij. Je kunt zelf bedenken hoe je de schatkaart of het schateiland maakt: teken hem op papier en leg die onder de kaars en de tekst of maak hem met speelzand en leg met papiersnippers een route naar het kruisje van de schat. Misschien heb je ook wat poppetjes, planten en voorwerpen van de Playmobil/duplo waarmee het kijkplekje nog meer op een schatkaart kunt laten lijken!

Dag 2. PRAAT: Salomo

Spreuken is een boek in de Bijbel dat helemaal over Wijsheid gaat. Het is geschreven door koning Salomo. Van God mocht hij op een dag alles kiezen wat hij maar wilde en God zou het hem geven. Salomo koos toen voor wijsheid, zodat hij zou weten wat goed en slecht was en een goede koning kon zijn (1 Koningen 3:5-12) Snap jij waarom? En vind jij het een slimme keuze? Wat had jij gekozen? Lees daarna de weektekst nog een keertje.

Dag 3. RUSLAND.

Het verhaal van Papa Pjotr is al heel oud en het is geschreven door een schrijver uit Rusland: Lev Tolstoj. In eigenlijk al zijn boeken denkt de Lev ook na over wijsheid: hoe kun je goed leven? Hij leest veel over Jezus en hij komt er steeds meer achter dat het heel belangrijk is om andere mensen te helpen. Lev Tolstoj is heel rijk en hij begint steeds meer van zijn geld en zijn huizen weg te geven aan arme mensen. Op het laatst wil hij zelfs alles weggeven. Maar dan krijgt hij ruzie met zijn vrouw, want die wil dat niet. Zij wil nog wel een plek hebben om te wonen... Wie is de wijste vind jij? Lev of zijn vrouw Sofia? Of hebben ze alle twee een beetje gelijk? Wat vind jij? Maak nu een indrukwekkende Tolstoj-baard bij jezelf van een sjaal of teken een baard en houd hem onder je kin. Zeg de weektekst op zonder in de lach te schieten.



Dag 4. KNUTSEL: Wijsheid is bij God.

We gaan deze week op zoek naar Wijsheid. Maar waar kun je Wijsheid vinden? In Spreuken staat het een paar keer (bijvoorbeeld in 2:6): Wijsheid vind je bij God. Door meer over God te leren en in de Bijbel te lezen kun je wijs worden. Google vandaag 'Schatkistje vouwen' en ga het doen! Vanaf nu wordt dit jouw wijsheid-kistje. Als je iets 'wijs' leest of hoort in de Bijbel, kun je het opschrijven of uitprinten en in het kistje doen. Je kunt ook de weekteksten van vorige week erin stoppen als je die nog hebt! Probeer daarna de weektekst maar eens op te zeggen en zet de weektekst bij het kistje.

Dag 5. SPELLETJE: Luister naar wijze mensen om je heen.

Wijsheid is niet alleen bij God, je vindt het ook bij andere mensen. In Spreuken staat ook een paar keer dat je goed naar andere mensen moet luisteren om je heen (lees bijvoorbeeld in Spreuken 18:2, of Spreuken 15:12), zelfs als ze dingen zeggen die je moeilijk vindt om te horen. Als je goed naar anderen luistert en vragen stelt om erachter te komen wat ze bedoelen, kun je altijd iets leren en wordt je wijs! Daarom gaan we nu oefenen met doorfluistertje. Goed luisteren hé naar elkaar! Lukt het jullie gezin om een zin door te geven zonder foutjes? Fluister daarna de weektekst aan elkaar door.

Dag 6. FILMPJE: Wijsheid moet je doen!

Zeg eerst de weektekst op. In Mattheus 7:24-27 vertelt Jezus een verhaal over twee mannen. De eerste man lijkt op iemand die een huis bouwt op het zand. Hij luistert wel naar wat Jezus zegt, maar daarna doet hij er niks mee. Dan vergeet je het zo weer! De tweede man lijkt op iemand die zijn huis bouwt op de rots. Dat is moeilijker om te bouwen, maar heel stevig. Hij luistert naar de wijze woorden van Jezus en hij gaat ze ook doen. Dan leer je pas echt wat Jezus bedoelt!

Zoek op youtube naar 'Wijs man' van de gebruiker Jootje Videootje en kijk het filmpje. Welk huis blijft langer staan? Van de man die alleen luistert naar Jezus (zand), of van de man die het ook gaat doen? (rots). Zeg daarna met z'n allen tegelijk de weektekst op: lukt het al?

Dag 7. WEEKTEKST. Zoek de schat.

Lukt het je om de tekst op te zeggen? Dan mogen jullie de hint doen van deze week en deze keer is dat een spelletje! Het is een speurtocht naar een schat, waarmee je alvast goed kunt oefenen voor volgende week: dan gaan we namelijk ook iets zoeken!

Deel het gezin in tweeën. De eerste groep maakt een schatkaart van de woonkamer of de keuken met een route erop. Ze verstoppem ook de schat. De andere groep moet even wachten op de gang, want ze mogen niks van tevoren weten! Daarna mogen ze de schat proberen te vinden door de route te lopen op de schatkaart. Succes!

Tot morgen bij
het adventsproject! ☺

