

Hoi allemaal,

Vandaag weer een nieuwe kindernevendienst op maat bij de dienst van zondag 26 mei van ds. Frans van Velzen. Om tijdens de dienst te doen (voor kinderen die al redelijk zelfstandig kunnen werken) of samen met papa en mama naast de dienst (voor de jongere kinderen).

Oké, zijn jullie er klaar voor? 😊 we gaan beginnen!

1. Boekenspel!

Pak uit de kast of uit je eigen boekenkast een boek dat je nog niet kent. Bekijk op de voorkant en de titel goed en probeer te voorspellen:

Waar denk jij dat het verhaal over gaat? Wat gaat er gebeuren in het verhaal? Je mag het helemaal zelf verzinnen. Of een eigen verhaaltje bedenken.

Kijk daarna op de achterkant van het boek en lees de achterkant: had je het een beetje goed?



2. In de tijdmachine.

De Bijbel is niet één boek. Het is een boek dat bestaat uit heel veel boeken (66!). En een van die boeken in de Bijbel is het boek **Markus**. Het gaat over het leven van Jezus. En weet je wat zo leuk is, het einde van dat boek ken jij al! Het is het Paasverhaal wat we net in de kerk hebben verteld met het Paasfeest. Weet jij nog wat daarin gebeurt? Niet bij de volgende regel spieken! Daar staat het antwoord.



.....

Jezus ging dood aan het kruis en werd in een graf gelegd, en met het Paasfeest vieren we dat hij weer levend werd. Dat hij is opgestaan uit de dood!



Maar nu gaan we iets heel bijzonders doen. We gaan in deze dienst terug in de tijd. We gaan helemaal terug naar het begin van het Boek Markus. We weten het einde al van het boek nu al, maar misschien kunnen we daarom juist nu extra goed naar het begin kijken en er nieuwe dingen in ontdekken.

Gaan jullie mee? Doe net alsof je de deur van de tijdmachine goed achter je dichtdoet, doe je helm op, je gordel om en DRUK OP DE KNOP! Woesjjj: we gaan terug in de tijd.

3. Terug naar Markus.

Yes, het is gelukt. We zijn helemaal terug bij het begin. Let goed op tijdens het lezen of luisteren: kan jij de volgende woorden ontdekken? Als je er eentje vindt mag je in je handen klappen (*voor jonge kinderen, je kunt ze ook één of twee woorden laten zoeken om het makkelijker te maken, of lees het verhaal voor uit de PeuterBijbel! En skip de woorden engelen/mensen*) of het woord inkleuren tijdens het lezen (voor oudere kinderen):

God, Heilige Geest, Johannes, Engelen, Jezus, Mensen.

Het evangelie volgens Marcus

¹Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God.

²In het boek Jesaja staan deze woorden van God: «Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. ³Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!»

⁴Die woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de mensen: 'Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.' ⁵Alle mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden: 'We hebben spijt van alles wat we verkeerd gedaan hebben.' En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan.

⁶Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren riem om. Hij leefde van sprinkhanen en honing.

Jezus wordt door Johannes gedoopt

⁷Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei: 'Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. ⁸Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

⁹In die tijd kwam ook Jezus naar Johannes toe. Jezus kwam uit Nazaret, een plaats in Galilea. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. ¹⁰Zodra Jezus weer uit het water kwam, zag hij dat de hemel openging. Uit de hemel kwam de Geest naar Jezus toe. Hij kwam naar beneden als een duif. ¹¹En Gods stem klonk uit de hemel: 'Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.'

Jezus is veertig dagen in de woestijn

¹²Meteen stuurde de Geest Jezus naar de woestijn. ¹³Veertig dagen lang was Jezus in de woestijn. Satan probeerde hem te laten zondigen. Jezus leefde daar tussen de wilde dieren. Maar de engelen zorgden voor hem.

4. Toneelstuk

De dominee vergelijkt het verhaal van Jezus in zijn preek met een toneelstuk. Een toneelstuk is een echt theater.

Vraag: Heb jij ook wel eens op het podium gestaan om op te treden? Bijvoorbeeld bij de Musical van de Vliegende Speeldoos, heb je op het podium gestaan bij de kerk of wel eens opgetreden met school. Weet je nog wat je mocht doen? En wat vond je er van?

.....

Ik laat jullie hieronder een foto zien van het podium van de musical The Lion King of in het Nederlands de Leeuwenkoning. Dat is een toneelstuk met muziek. Op het podium zie je de hoofdrolspelers van toneelstuk. Alle lampen zijn op hen gericht, zodat mensen in de zaal ze goed kunnen zien! Kijk maar eens goed naar het plaatje. Wat zie je allemaal?



Maar de toneelspelers zijn niet de enige die aan het werk zijn tijdens het toneelstuk. Er zijn ook heel veel mensen die je niet ziet. Zij werken achter de schermen (zo heet dat). Bijvoorbeeld de mensen die de lichten boven het podium besturen. Die zie je niet, maar ze zijn er wel!

In het volgende filmpje kun je ook drie mensen zien die werken aan het toneelstuk, maar die niet op het podium staan: poppendokters, mensen die schminken en mensen die de kostuums maken. Kan jij ze in het filmpje vinden?

<https://www.youtube.com/watch?v=w3rVjcJd3uc> (of zoek op via youtube: Achter de schermen bij de Lion King. Dit wil je weten #6)

Mooi om te zien he? Waar zou jij wel willen werken in het theater? Zou je op het podium willen of achter de schermen en wat zou je dan willen doen?

5. Het verhaal van Jezus.

Oké, dan nu weer terug naar het Bijbelverhaal.

Wie heeft er nou de hoofdrol in het boek van Markus? Wie is het allerbelangrijkste van het verhaal? (snzər)

Jezus is heel belangrijk, maar achter de schermen in het verhaal werken nog veel meer spelers mee. Ik ben benieuwd: hoeveel van de **gekleurde woorden** die je net moest zoeken in het verhaal, weet jij nog? Schrijf er zoveel mogelijk op (jullie mogen elkaar helpen). Als je niks meer weet mag je spieken op de vorige bladzijde.

.....

Jezus hoeft het niet allemaal alleen te doen in zijn levensverhaal. Achter de schermen is daar God en de Heilige Geest die Hem helpen en ook aan het werk zijn. Johannes de Doper helpt hem zelfs al voor het verhaal begint en vertelt iedereen dat Jezus er aan komt. Jezus heeft ook vrienden (de discipelen) die hem helpen bij zijn werk, mensen die naar hem komen luisteren en ga zo maar door!

6. En nu jij .

Tadaaaaa! Wie speelt er de hoofdrol in jouw leven? In jouw verhaal? Schrijf je eigen naam maar tussen de theatergordijnen.

Ja, dat ben jij! Jouw leven is eigenlijk ook een verhaal en daarin speel jij de hoofdrol! Maar weet je: Soms kan het leven best moeilijk zijn, maar gelukkig hoef je het allemaal niet alleen te doen. Net als bij Jezus! Als jij nou achter de schermen van jouw leven kijkt, spelen daar ook veel meer mensen en personen een rol. Doe je ogen dicht (om de beurt bij meerdere kinderen) en prik met je vinger op het papier. Waar heb jij geprikt? Zet er een krulletje door en lees het voor (of laat het voorlezen). Lukt het jou om met je ogen dicht alles aan te wijzen?



Weet jij nog meer mensen die in jouw levensverhaal een rol spelen? En misschien ook wel dieren?

God wil voor jou een Vader zijn, die heel veel van je houdt. Hij maakt plannen voor je leven en zorgt elke dag voor jou!

Een andere naam voor de Heilige Geest is Trooster. Hij wil je troosten als je verdrietig bent en je helpen.

Wat is het fijn om vrienden te hebben om lekker mee te spelen, te lachen en te kletsen. Wie zijn jouw vrienden?

Jezus wil je vriend zijn. Je mag hem als vriend alles vertellen als je bidt. Hij zal altijd naar je luisteren!

Ook nu zijn er nog engelen. Er staat in de Bijbel dat zij ook mensen helpen.

Wat is het ook fijn om familie te hebben! Wie horen er bij jouw familie?

Bidden. God,

Dankuwel dat ik het in het leven niet alleen hoef te doen. Dankuwel God, dat U altijd bij me bent. Ik wil ook alle bedanken voor alle mensen, kinderen en dieren die belangrijk zijn in mijn leven. Ik wil U bedanken voor (vul zelf namen in!) Dankuwel! In Jezus naam, Amen!



Bonusspelletje: Hoe goed zijn jullie als toneelspelers? Wie kan het verdrietigst kijken? En kijk eens zo blij mogelijk? En heel boos? En super bang! Wow. Goed gedaan. Jullie hebben de hele kindernevendienst voltooid! Je vader en moeder moeten je nu een heel groot applaus geven en als echte toneelspelers moeten jullie natuurlijk buigen. Een staande ovatie. Tot de volgende keer!