

Hoi allemaal 😊 Deze week, zondag 24 mei, gaat de kindernevendienst over de hemelvaartdienst afgelopen donderdag. Het thema is vandaag 'Hemelvaart' en 'Wachten'.
Leuk om te weten, de dienst is deze week niet alleen geschikt voor groep 1-8, maar ook voor de peuters onder ons. Veel plezier weer!
Groetjes, Melanie

Startopdracht: Leg buiten een kleedje op het gras en ga er op liggen. Kijk naar de lucht. Hoe ziet de lucht er uit? Zie je verschillende wolken of is het helemaal blauw of grijs? Als dat laatste het geval is: als je heel goed kijkt, zie je ook verschillende kleuren in het blauw of grijs?

In het verhaal van vandaag kijken de vrienden van Jezus ook heel lang naar de lucht... luister of lees maar! 😊

Bijbelverhaal: Heb je thuis een Peuterbijbel? Lees het verhaal over de hemelvaart en doe de opdrachtjes!

Geen peuterbijbel?

Onderbouw: https://www.npostart.nl/verhalen-uit-de-schatkist/05-05-2016/VPWON_1260806 (Verhalen uit de Schatkist: hemelvaart)

Bovenbouw: lees in de Bijbel in Gewone Taal Handelingen 1:1-14.



Wachten.

De vrienden van Jezus moeten wachten tot de Heilige Geest komt. Door de corona moesten we ook veel wachten. Kinderen konden niet naar school of het kindercentrum, we konden niet naar sport, naar opa en oma. We moesten wachten tot het weer veilig was om dat te doen. Wat vond jij het moeilijkst om op te wachten? En zijn er nog steeds dingen waar je op moet wachten?

Wachtspelletje.

Pak iets lekkers en iets te drinken uit de kast. Dat gaan we zo lekker opsmikkelen. Maar... eerst even wachten. Zet het drinken en eten voor je. En zet een timer op 1 minuut (of kan jij nog langer wachten?) Je mag pas gaan eten of drinken als de timer voorbij is. Vond je het moeilijk? Of juist niet?



Jezus is terug naar God gegaan. Nu zijn de vrienden van Jezus helemaal alleen. Of toch niet? Want Jezus zegt dat hij een helper naar ze toe gaat sturen: De Heilige Geest. De vrienden moeten wachten en bidden. De Heilige Geest komt met Pinksteren. We vieren Pinksteren dit jaar op 31 mei. Er is dan ook een speciale live ZOOM kindernevendienst live met Melanie via de computer.

Maak samen een wachtkalender voor Pinksteren. Misschien wel met papier en een wasknijper zoals hiernaast.

Of misschien ga je wel een hele andere wacht/afstreekalender maken. Misschien bedenk jij er eentje met lego, met blokken, met klei of in de natuur (met steentjes bijvoorbeeld). Streep de kalender elke dag af en als hij is afgelopen vieren we samen een feestje online via de pc 😊 link volgt later!

Groetjes, Melanie

