

Aanleveren van kopij voor de zondagsbrief (ZB) via e-mail:

zondagsbriefgkz@hotmail.com of scriba@gkzwartebroek.nl.

Samenstelling van de zondagsbrief door beide secretarissen van de kerkenraad:

Tiny van de Biezen, tel. nr. 06 – 1458 7119, maanden mei en juli 2025.

Marga van de Belt, tel. nr. 06 – 4255 3916, maanden juni en augustus 2025.

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief met heel veel fijn nieuws uit de gemeente, enkele mededelingen en de liturgie voor de eredienst van a.s. zondag, Moederdag.

Omzien naar elkaar

*Huwelijk-1

Manoah Dangremond & Martijn Bos

geven elkaar DV 17 mei a.s. het ja-woord!

U bent van harte welkom om de kerkelijke inzegening van hun huwelijk bij te wonen in de Ludgeruskerk, Dorpsstraat 57, 6964 AA Hall, en de dienst begint om 19.00 uur.

Manoah en Martijn, alvast van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een fijne dag!

Hun adres: Veluweweg 142-A, 3774 BP Kootwijkerbroek.



*Huwelijk-2

Anne van den Brink & Gijsbert Koudijs

geven elkaar DV 23 mei a.s. het ja-woord!

Ook zij nodigen ons van harte uit om de kerkelijke inzegening van hun huwelijk bij te wonen.

Dat gebeurt in onze kerk, en hier begint de dienst om 15.30 uur.

We wensen Anne en Gijsbert veel plezier en een goede voorbereiding op deze dag!

*Verloofd

Op zaterdag 3 mei jl. zijn **Rob Doorn en Marjolein Weerheim** verloofd.

In De Enserkerk op Schokland heeft Rob Marjolein ten huwelijk gevraagd.

Namens ons allen: van harte gefeliciteerd, wij wensen jullie samen Gods zegen toe!



*Jarig

Op de vorige zondagsbrief zijn helaas een paar fouten gemaakt wat betreft onze jarige gemeenteleden, daarom hier eerst nog even de jarigen van afgelopen week.

We willen mevr. Riet Lozeman-Kok nog van harte feliciteren, zij vierde op dinsdag 6 mei jl. haar 75^e verjaardag (dit stond helaas niet vermeld).

Op donderdag 8 mei jl. (en niet op 6 mei zoals vermeld stond) was dhr. Ton van Bloemendaal jarig. Hij is heel dankbaar dat hij de gezegende leeftijd van 90 jaar mocht bereiken en nog elke week naar de kerk kan gaan!

We wensen beiden alsnog en nogmaals alle goeds en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

Deze week zijn er twee gemeenteleden van wie we de verjaardag willen melden:

-dinsdag 13 mei a.s. hoopt mevr. Hennie van de Wetering-van 't Land haar 79^e verjaardag, en

-donderdag 15 mei a.s. hoopt mevr. Erna Gerritsen -van Nieuwenhuijzen haar 78^e verjaardag te vieren. Ook deze beide dames willen we hartelijk feliciteren.

We wensen hen alvast een fijne dag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!

*Huwelijksjubileum

Maandag 12 mei a.s. is het 25 jaar geleden dat ons predikantenechtpaar

Daniël & Liesbeth de Rooij-van Driel

in het huwelijksbootje stapte!

Namens ons allen willen wij jullie en jullie dochters Anna en Rhodé heel hartelijk

Feliciteren met dit huwelijksjubileum. We wensen jullie een fijne dag en nog

heel veel goede jaren met elkaar en Gods zegen op jullie verdere levenspad!



Hebt u – pastorale – hulp nodig? Neem in eerste instantie contact op met de leden van uw wijkteam. U kunt ook Tiny van de Biezen, secretaris van de kerkenraad (06 – 1458 7119) benaderen. In overleg met uw wijkteam of Tiny kan een waarnemer voor ds. De Rooij ingeval van – pastoraal – bezoekwerk of een begrafenis ingeschakeld worden.

Mededelingen

* Gemeenteavond

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de Gemeenteavond
DV maandag 12 mei a.s. in de zalen van de kerk
aanvang 19.45 uur, inloop en koffie vanaf 19.30 uur

Bij punt 8 op de uitnodiging/agenda staat: Onthulling van...

Alleen al hierom is het de moeite waard om de Gemeenteavond bij te wonen!

Na de afhandeling van de agenda is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig na te praten. **U bent allemaal van harte welkom!**

* Eerste steenlegging kerk

Maandag 12 mei a.s. is het 100 jaar geleden dat de eerste steen van onze kerk werd gelegd door de toenmalige hoofdmeester Sjoerd Vellenga.

Dit heugelijke feit zal in de eredienst van zondag 18 mei a.s. herdacht en gevierd worden, en ook in de kindernevendienst wordt hier dan aandacht aan gegeven!



Bij de dienst van aanstaande zondag

* Baby en peuteroppas

Er is zondagmorgen oppas voor baby's en peuters. Tijdens het collectemoment mogen de kleintjes – zo u wilt – opgehaald worden om het laatste stukje van de dienst mee te beleven.

* Kindernevendienst

Zondagmorgen is er kindernevendienst voor de kinderen van **groep 1 t/m 4**.

Jullie worden eerst in de kerkzaal verwacht, van waaruit jullie met de leiding meegaan.

Tijdens het collectemoment komt de diaken jullie weer ophalen, dan kunnen jullie het laatste stukje van de dienst mee vieren.

* Bloemen

De bloemen worden a.s. zondag als groet en felicitatie namens de gemeente gebracht naar Aalt en Dirna van Veen–van de Kleut. Zij waren 26 april jl. 40 jaar getrouwd. Nogmaals van harte gefeliciteerd!



* Collectes

Deze week zijn de collectes bestemd voor:

- Diaconie, bankrekeningnummer: NL07 RABO 0366 3000 59
- Kerk, bankrekeningnummer: NL44 RABO 0366 3243 22
- Dorcas, (collectedoosjes in de hallen of via Diaconie o.v.v. Dorcas)

U kunt uw bijdrage overmaken via de genoemde bankrekeningen, door overmaking via de tijdens het collectemoment getoonde QR-code, of in de collectezakken doen die aan de achterste banken in de kerkzaal hangen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Liturgie voor de eredienst van zondag 11 mei 2025, aanvang 10.00 uur

Voorganger: Ds. G. Landman, De Bilt

Ouderling: Martin Dekker <> Organist: Frits Top <> Koster: Aart van de Peut

<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 216: 1 en 2
Stil gebed, 'Onze hulp' en Groet
Zingen Lied 216: 3

Met de kinderen: 'Zwaarden worden gereedschap' (Jesaja 2)

Zingen Lied 447 (1 solo, 2 en 3 allen)

Verootmoediging

Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.

**Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.**

gebedsstilte

Vernieuw ons naar het beeld van Jezus
Christus,
**opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.**

Amen.

Voorgange: Zo zal de almachtige God zich
over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Amen.

Glorialied, zingen: Lied 650: 1, 2, 3 en 4

Gebed om de Heilige Geest

Eerste lezing Exodus 18:

1-2a) Jetro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan, hoe de HEER zijn volk uit Egypte had weggeleid. Daarom ging Jetro naar Mozes op weg.

7-14) Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de HEER omwille van Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden, en ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden en hoe de HEER hen daaruit had gered. Jetro verheugde zich erover dat de HEER Israël zoveel weldaden had bewezen en hen had gered uit de handen van de Egyptenaren. 'Geprezen zij de HEER, dat hij jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd, 'zei hij, 'dat hij het volk verlost heeft van de onderdrukking door de Egyptenaren, door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de HEER machtiger is dan alle andere goden.'

Mozes' schoonvader Jetro bracht God een brandoffer en een vredeoffer, en Aäron en alle oudsten van Israël namen samen met hem aan het offermaal deel, ten overstaan van God.

De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat stonden de mensen om hem heen. Toen zijn schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk moest doen, vroeg hij: 'Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van 's ochtends tot 's avonds om je verdringen?'

17-18) 'Het is niet verstandig wat je doet, 'zei zijn schoonvader, 'je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan.'

24-27) Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had aangeraden.

Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stelde hen over het volk aan: hij gaf hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor, in eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak.

Daarna deed Mozes zijn schoonvader uitgeleide, en deze keerde naar zijn land terug.

Zingen Lied 23c

Evangelielezing Johannes 10 : 22-30

Zingen Lied 653 : 1, 6 en 7

Preek

Zingen als Geloofsbelijdenis Lied 342 (de verzen 1 en 3 solo)

Dankzegging en voorbeden

Collectemoment

Zingen Lied 418 : 1, 2 en 3

Zegen

<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>

**We wensen elkaar een gezegende dienst,
en iedereen een fijne Moederdag!**

